



רב"ט שמואלי (כהנא) בן-ציון

110716

בן אסתר ושלמה

נולד ב- י"ט בטבת תרפ"א 30.12.1920

שרת בגדוד "גדעון" (13)

נפל ב- כ"א בכסלו תש"ט 23.12.1948

במשלט 86 בנגב.



שמואלי (כהנא) בן-ציון

בן אסתר ושלמה, נולד ביום י"ט בטבת תרפ"א (30.12.1920) בעיר הוסט שברוסיה הקרפטית (אז צ'כוסלובקיה) ובה סיים בית-ספר יסודי עברי. כשפלשו הנאצים לצ'כוסלובקיה, באביב 1939, העפיל ארצה כספינה קטנה על-פני הדנובה ודרך הים השחור. הוא נתפס והוגלה למאוריציום. במלחמת-העולם השנייה התנדב בן-ציון משם לצבא הצ'כוסלובקי החופשי, ובהגיעו ארצה החליף את מדיו בלבוש אזרחי והצטרף לארגון מייסדי כפר רופין. מכאן התנדב לבריגדה היהודית. אחרי שחרורו חזר מאירופה למשק. בראשית מלחמת-העצמאות התייצב להגנת המולדת. שירת כרב-טוראי מסור ובעל מרץ באחד הגדודים בחטיבת "גולני" והשתתף בפעולות טירת צבי, בית שאן, ג'נין, נצרת, הגליל המערבי, ובאחרונה בנגב עד גבולות. במבצע "חורב", לגירוש הצבא המצרי מתחומי ישראל, הוטל על חטיבת "גולני" ליצור הטעיה באגף המערבי של החזית, לפני הפעלת המאמץ העיקרי באגף המזרחי. בליל 22-23 בדצמבר 1948 כבשו כוחות החטיבה את משלט 86 מצפון לחאן-יונס, איימו על הכביש ומסילת-הברזל ויצרו את הרושם שהכוונה היא לנתק את הכוחות המצריים שברצועת עזה. המצרים הגיבו בהתקפת-נגד עזה בסיוע ארטילריה ושריון ובלחץ האויב נאלצו לוחמי "גולני" לסגת. בקרב זה נפל, ביום כ"א בכסלו תש"ט (23.12.1948). אחרי חתימת שביתת-הנשק עם מצרים הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות בכפר רופין.

עיר הולדתו של שמואלי ז"ל

חוסט היא עיר היושבת ליד הנהר חוסטס במחוז זקרפטיה שבאוקראינה המערבית. היא משמשת כעיר הבירה של אזור חוסטסקי. חוסט הייתה גם עיר הבירה של הרפובליקה קצרת הימים, קרפטו-אוקראינה. העיר מוזכרת לראשונה בשם חוסת' בשנת 1329. שירתה נבנתה בשנת 1090 על ידי לדיסלאוס הקדוש, כדי להגן על העיר מפני הקומונים. היא נהרסה במהלך הפלישה המונגולית להונגריה ונבנתה מחדש בשנת 1318 לערך. ב-1458 כלא המלך מתיאס את דודו במירה. ב-1514, בהשפעתו של גיאורגי דוזה שהנהיג מהפכת איכרים בטרנסילבניה, נכבשה השירה על ידי איכרים. ב-1526 האזור הפך לחלק מטרנסילבניה.



מחיסדי כפר רופין

כפר רופין הוא קיבוץ בבקעת בית שאן ליד העיר בית שאן השייך למועצה אזורית עמק המעיינות (בקעת בית שאן). הקיבוץ הוקם ב-25 בנובמבר 1938 כיישוב חומה ומגדל, על ידי חברי גרעין "מוסד" שהיו עולים מנרמניה, ביהמיה (צ'כוסלובקיה) ואוסטריה. שמו של היישוב הוא על שמו של ארתור רופין, אשר עזר רבות בפיתוח ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. הקיבוץ מועבד כ-4,000 דונם. פרט לחקלאות קיים בקיבוץ מפעל למוצרי פלסטיק בשם "פל-בר" המפעל כבר לא קיים בשמו של הקיבוץ אלא מנוהל על ידי גורם חיצוני. בסמוך לקיבוץ נמצא תל "מוסיל אל-גיזל" ובו נמצאו ממצאים מהתקופה הכנענית ואילך.



התנדב לבריגדה היהודית

הבריגדה היהודית הייתה הטיבה בצבא הבריטי שהורכבה כולה מיהודים, בעיקר מקרב אנשי היישוב מארץ ישראל, כחלק מהתנדבות היישוב לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה. על הקמתה הוחלט רק לקראת סוף מלחמת העולם השנייה - ביולי 1944. היוזמה לכך באה ממשה שרת, ראש המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית - המוסד העליון של היישוב היהודי בארץ ישראל בזמן המנדט הבריטי. להקמת הבריגדה הייתה חשיבות לאומית רבה: הטיבה של יהודי ארץ ישראל, עם הווי עברי וסמלים ציוניים השתתפה במלחמה באויב הנאצי.









