



טורי ציון בנימין

173190

בן אסתר ויוסף

נולד ב- כ"ז אייר תרפ"ד 1924

התגייס לצה"ל בינואר 1948

שרת בגדוד "דרור" (14)

נפל ב- 20.2.1948

מירי צלף ברחובות חיפה.





ציון בנימין

בן אסתר ויוסף, נולד ביום כ"ז באייר תרפ"ד (31.5.1924) בעיר מארי, תורכיסטן. עלה ארצה עם משפחתו בשנת 1933. החורים התיישבו בעפולה והקימו להם משק. הוא למד בבית-ספר יסודי, סיים בו שש כיתות ובגיל רך יצא לעבוד. רכש לו כמה מקצועות בבית-אחת: היה טרקטוריסט, חשמלאי ונהג. מגיל צעיר פעל ב"הגנה" ובהיותו בן 18 היה לנטר במשטרת היישובים העבריים ורכש לו בקיאות וניסיון בשימוש בכלי נשק שונים. כשהשתחרר, היה לחקלאי מומחה. ביחוד אהב את העבודה בטרקטור, וכולו קרן בשעות הריש או זריעה. עם זאת התמיד לפעול ב"הגנה", שבה שירת למעשה שמונה שנים רצופות.

בינואר 1948, בתחילת מלחמת-העצמאות, התגייס לצבא ושירת כמלווה שיירות. כאשר קיבל חופשה קצרה, רצה לנצלה לשם תיקון הטרקטור במשק הוריו. לשם כך נסע לחיפה להביא חלק חדש במקום המקולקל. בעיר השיגה אותו יד פורעים. בנימין נהרג ביום י' באדר א' תש"ח (20.2.1948). הוא הובא למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בעפולה.



מקום הולדתו, תורכיסטאן

השם "תורכיסטאן" (טורקסטן) הוא מונח פרסי ומעולם לא יוחד לעם מסוים. הוא שימש את הגיאוגרפים הפרסיים כדי לתאר את המחוזות בהם ישבו התורכים, עמי הערבות, שלעיתים כונו גם "טוראן".





מקום מגוריו עפולה



עפולה בשנות הארבעים



העבודות בהן עבד בארץ



טרקטוריסט,
חשמלאי ונהג



ציון לקח חלק בארגון

'ההגנה'



ההגנה

תעודת סמל ההגנה

מספר הסמל והתעודה



חתימת החבר



חטיבת גולני שנות ה-40

הנוף האנושי של החטיבה

הנוף האנושי של חטיבת גולני במלחמת העצמאות היה מגוון ורב-פנים. הוא מאפיין את "דור תש"ח" בארץ-ישראל של אותם הימים. מייסדי החטיבה, ראשוני לוחמיה ומפקדיה, היו אנשי ההתיישבות, עובדי-אדמה מן המושבה, המושב והקיבוץ של מרחבי הגליל והעמקים, ובתוכם שומרי מסורת לא מעטים. אליהם נוספו במרוצת חודשי לחימה ארוכים בני עיר רבים ואף עולים חדשים אנשי גח"ל ומח"ל. ראוי לציין, כי בימי תש"ח היו בחטיבת גולני בחורות רבות, אשר שירתו בכל היחידות בתפקידים שונים, ורבות מהן פעלו כקשריות או חובשות קרביות. כבר במלחמת העצמאות היתה חטיבת גולני כור היתוך לילידי הארץ ולבני העליות השונות. בסיכום המבוא שכתב נחום גולן לספר "אילן ושלח" נאבד: "...צמחנו בנוף הגלילי ובמישורי העמקים, ובמרחבי הנגב הרחבנו אתפקים – התברגנו. ההתיישבות בעמקים ובגליל היא שנתנה לחטיבה את צביונה וחותמה המיוחד, וממנה ספגה את ערכיה, כי על כן היתה החטיבה כפרית ונאמנה לערכים שינקה בגושי התיישבות אלו. ציינו אותה תכונותיו של עובד-האדמה ויושבי-הכפר: עקשנות, צמידות למשימה, שורשיות ושקט..."



באימונים



בית הקברות בעפולה





ציון בנימין ז"ל

1924-1948

