

טורי עמר חיים

2069100

בן עישה ואברהם

נולד ב- כ"ז כסלו תשי"א 6.12.1950

התגייס לצה"ל במחצית פברואר 1969

שרת בגדוד "ניצני הגולן" בא"ח 1

נפל ב- כ"ז אדר תשי"ל 5.3.1970

בעת מילוי תפקידו.





עמר חיים,

בן אברהם ועישה. נולד ביום כ"ז בכסלו תשי"א (6.12.1950) במרוקו. זיים היה מפונק מקטנותו, וההורים, שעשו כמיטב יכולתם להקנות לו מידות נאות, אף דאגו לחינוכו ושכרו לו מורים פרטיים. בהיותו בן 13 עלה עם משפחתו ארצה. גם כאן שקדו הוריו על המשך חינוכו של חיים. הוא היה חבר בתנועת "הצופים" בירושלים והיה אחד הפעילים והבולטים בה. הוא היה ספורטאי מצטיין, למרות שלא היה חבר באגודה ספורטיבית, והשיג הישגים נאים בענפים שונים - ובייחוד בכדורגל. הוא היה נער מלא חיים ובעל תושיה, כפי שאחד ממחנכיו אמר עליו: "חיים היה אחד המוכשרים בכיתתו, אבל הוא לא ניצל זאת לרעה. הוא הצטיין בשתי תכונות - יושר ומוסר - ולכן היה חביב ומכובד על כל חבריו ומוריו. הוא לא יכול לראות מישהו מכה חלש ממנו והתערב כדי להפריד בין המתקוטטים ולהגן על החלש, אפילו ידע שזה לרעתו. לאחר שסיים את בית-הספר היסודי החליט שלא להמשיך בלימודיו משום שלדעתו ספסל-הלימודים כובל אותו ומונע ממנו אפשרות לנצל את כל המרץ האצור בקרבו. נוסף לכך היה מצבה הכלכלי של המשפחה ברוכת הילדים, ירוד, ולכן הרגיש צורך לעזור ולעשות לפרנסתה. הוא נתקבל לעבודה בכל מקום שהציע את שירותו גם בשל מראהו החסון וגם בשל אחריותו ומסירותו לעבודה. אך כשהמצב בבית הוטב פרש חיים מעבודתו ויכול היה לעסוק ביתר מרץ בתחביבו (שהפך למקצוע בינתיים) - הצילום, ועבודתו בתחום זה הייתה עבודת אמן ממש. הוא עסק בכך עד לשירותו הצבאי והספיק לעשות גדולות בשטח זה.

חיים גויס לצה"ל במחצית פברואר 1969. ביום כ"ז באדר א' תש"ל (5.3.1970), נפל בעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

הנוף האנושי של החטיבה

הנוף האנושי של חטיבת גולני במלחמת העצמאות היה מגוון ורב-פנים. הוא מאפיין את "דור תש"ח" בארץ ישראל של אותם הימים. מייסדי החטיבה, ראשוני לוחמיה ומפקדיה, היו אנשי ההתיישבות, עובדי-אדמה מן המושבה, המושב והקיבוץ של מרחבי הגליל והעמקים, ובתוכם שומרי מסורת לא מעטים. אליהם נוספו במרוצת חודשי לחימה ארוכים בני עיר רבים ואף עולים חדשים אנשי גח"ל ומח"ל. ראוי לציין, כי בימי תש"ח היו בחטיבת גולני בחורות רבות, אשר שירתו בכל היחידות בתפקידים שונים, ורבות מהן פעלו כקשריות או חובשות קרביות. כבר במלחמת העצמאות היתה חטיבת גולני כור היתוך לילדי הארץ ולבני העליות השונות.

בסיכום המבוא שכתב נחום גולן לספר "אילן ושלח" נאמר: "...צמחנו בנוף הגלילי ובמישורי העמקים, ובמרחבי הנגב הרחבנו אופקים התבגרנו. ההתיישבות בעמקים והגליל היא שנתנה לחטיבה את צביונה וחותמה המיוחד, וממנה ספגה את ערכיה, כי על כן היתה החטיבה כפרית ונאמנה לערכים שינקה בגושי התיישבות אלו. ציינו אותה תכונותיו של עובד האדמה ויושב הכפר: עקשנות, צמידות למשימה, שורשיות ושקט..."



באימונים



עמר חיים ז"ל
"יהי זכרו ברוך"

