



סמל מייזלס לוי

6361

בן ברטה וחיים

נולד ב- 10.5.1927

שרת בחטיבה 1

נפל ב- 9.6.1948

בקרב לוביה.





מייזלס לוי,

בן ברטה וחיים, נולד ביום ח' באייר תרפ"ז (10.5.1927) בעיר גורה-
הומורולוי, בוקובינה, רומניה. הוא הספיק ללמוד 7 שנים בבית-ספר
עד בוא השואה על יהודי עירו. אחרי שנות סבל, נדודים וסכנות הגיע
לארץ בחודש אוגוסט 1944 וחידש את חיו בהכשרה ובעבודה
חקלאית, בעיקר בכפר יהושע. למד שימוש בנשק והתאמן ב"הגה".

במלחמת-העצמאות גויס לשירות מלא, שירת בחטיבת "גולני"
והשתתף בליווי שיירות ובפעולות-קרב במשמר העמק, לג'ון, ג'נין
ועוד. השתתף בהתקפה על לוביה, אחד ממאחזי האויב החשובים
בגליל התחתון, אשר חסם את הכביש לטבריה ויכול היה לשמש "קרח
קפיצה" להתקפה לכיוון עפולה. ב-9 ביוני תקפו כוחות "גולני" את
הכפר מכיוון סג'רה וכוח נוסף, במשוריינים, נע בכביש מטבריה. הכוח
התוקף נתקל בהתנגדות עזה של האויב, שאף הזרים תגבורות למקום.
הקרב ניטש עד רדת הלילה ולבסוף נאלצו הכוחות לסגת. בקרב זה,
ביום ב' בסיוון תש"ח (9.6.1948), נפצע קשה ומת. גופתו נאספה רק
כעבור שישה שבועות, עם כיבוש לוביה. לוי הובא למנוחת-עולמים
בקבר- אחים בבית-הקברות במשמר העמק.

באימונים



מפת הקרב של לוביה



עיר הולדתו

גורה הומורולוי

גורה הומורולוי היא עיירה ממוקמת כ- 45 ק"מ מערבית לסוצ' אבה בדרום בוקובינה, האזור הצפוני של רומניה ובמרחק של 474 ק"מ מבוקרשט בירת רומניה, העיירה נוסדה במאה ה-15 על ידי שטפן הגדול שליט האזור וכמאה שנה מאוחר יותר העיירה הייתה מיושבת על ידי האוסטרים, גרמנים, פולנים אוקראינים ועוד... גם יהודים רבים התיישבו במקום כמו בכל האזור של בוקובינה והקימו קהילות משגשגות, אך המקום נרשם בהיסטוריה החל משנת 1900 כאשר העיירה הפכה למרכז מסחרי משגשג ומכאן ההתיישבות התפתחה וב- 1904 המקום קיבל מעמד של עיר בירת המחוז, אולם ב שנת 1925 תחת השלטון הרומני העיירה איבדה את מעמדה כאשר מחוז סוצ' אבה גדל וכלל בתוכו בין השאר גם את גורה הומורולוי.



כפר יהושע בה התגורר

כפר יהושע מושב בעמק יזרעאל, נוסד ב- 12 באוגוסט 1927. היום בו כ- 700 תושבים ויש בו 90 נחלות ששטחן הכולל 9,500 דונם. המושב נקרא על שם יהושע הנקין אשר ניהל את העסקאות לרכישת עמק יזרעאל לשם יישובו על ידי יהודים, בשלושת העשורים הראשונים של המאה ה-20 ואף זירז את הקמתם של היישובים החקלאיים החלוציים בו. גרעין מייסדי כפר יהושע נוסד במחצית שנות העשרים על ידי חברות חלוצים בשם "ארגון א". מייסדי כפר יהושע סברו כי השיתוף הוא תנאי הכרחי לחיי מושב תקינים, אפילו על השבון חופש הפרט. על כן, ניסו ליצור צורת ישוב שהיא סינתזה של מושב וקיבוץ. בכפר יהושע נוצרה שיטת אשראי מיוחדת: בראש המושב עמדה ועדה כלכלית, שסיפקה לכל חבר את צרכיו ההכרחיים לקיום ולייצור, על בסיס שוויוני, ללא קשר למצב השבנו ולחכנסתו. משק חלש קיבל אשראי גדול יותר, על מנת להגדיל את כושר הייצור שלו. שנים רבות נחשב כפר יהושע לאחד המושבים האידאולוגיים מבחינת ההקפדה על עקרונות המושב, עד למשבר הארגוני שפקד אותו בשנת 1998. בעקבות המשבר פורקה האגודה השיתופית, ועימה השיווק המאורגן והערבות ההדדית. מאז מתנהל כל משק באופן פרטני מול מוסדות ציבוריים ובתי עסק.

