



טורי אקשטיין נח
94217

בן פרידה ופנחס

נולד ב- 7.2.1927

התגייס לצה"ל ב- 1948

שרת בגדוד "ברק" (12)

נפל ב- 14.9.1948

בעת מילוי תפקידו.



אקשטיין גורח

בן יחיד להוריו פינחס ופרידה. נולד ב-7 בפברואר 1927 בלודז, פולין. למד בבית-ספר עממי. הוא והוריו ניצלו מהשמדה. מאז שאף לעלות לארץ. התגייס בגרמניה ל"הגנה", כדי לבוא לעזרת הישוב בימים טרופים והגיע לארץ בשנת 1948 על סיפון "אלטלנה".



בחור שקט, לא אהב להתבלט. התנגד לכל המרגות ושאף לחיי כפר. נספה בשעת אימונים: לא ידע לשהות ועמד על כך

שישתפוהו באימוני שחייה. טבע בכנרת ביום "באלול תש"ח (14.9.1948). היה קבור בכפר-חבור. ב-22.6.1950 הועבר משם לנחלת-יצחק. הוריו שנשארו בחוף-לארץ התבעגו על בנם יחידם, ואיש לא העזו לכתוב להם את האמת כי הבן איננו. עלו בעקבותיו ועמדו ליד קברו.



חטיבת גולני

"חטיבת הגליל והעמקים"

לימים הועברה נפת תל-חי (וגדוד "אלוף") לאחריות חטיבות "יפתח" ו"עודד" שפעלו בגליל העליון המזרחי, ובחטיבת גולני הוקם גדוד ח"י נוסף. גדוד "גורן", שאחר-כך התאחד והתמזג עם גדוד "דרור", ובמקומם הוקם גדוד חשיטת הממוכן.

במשך עשרת חודשים ארוכים, מחורף תש"ח (פברואר 1948) ועד סתיו תש"ט (נובמבר 1948), כונתה חטיבת גולני, "חטיבת הגליל והעמקים" – עד שירדה לנגב בתום הקרבות בחזית הצפון. זאכן היתה חטיבת גולני כפי שכתב עליה לימים רביאלוף יגאל דיין (בהקדמה לספר "אילן ושלח" – דרך הקרבות של חטיבת גולני במלחמת העצמאות): "אחת הדוגמאות המאלפות ביותר לתהליך הקמת צבא חננח לישראל... דוגמה נאה ומאלפת ליצירת הכוח הצבאי, למקום שאיבתו: אהבת הארץ, הקשר לאדמה ורוח החלוציות העקשנית המציינת את יישובינו החקלאיים למן ראשוני המתיישבים בגליל ועד לאחרון הקיבוצים בעמק..."

הנוף האנושי של החטיבה

הנוף האנושי של חטיבת גולני במלחמת העצמאות היה מגוון ורב-פנים. הוא מאפיין את "דור תש"ח" בארץ-ישראל של אותם הימים. מייסדי החטיבה, ראשוני לוחמיה ומפקדיה, היו אנשי ההתיישבות, עובדי-אדמה מן המושבה, המושב והקיבוץ של מרחבי הגליל והעמקים, ובתוכם שומרי מסורת לא מעטים. אליהם נוספו במרוצת חודשי לחימה ארוכים בני עיר רבים ואף עולים חדשים אנשי גח"ל ומח"ל. ראוי לציין, כי בימי תש"ח הן בחטיבת גולני בחזית רבות, אשר שירתו בכל היחידות בתפקידים שונים, ורבות מהן פעלו כקשריות או חובשות קרביות. כבר במלחמת העצמאות היתה חטיבת גולני כור היתוך לילידי הארץ ולבני העליות השונות.

בסיכום המבוא שכתב נחום גולן לספר "אילן ושלח" נאמר: "...צמחנו בתבגרנו. ההתיישבות בעמקים, ובמרחבי הנגב הרחבנו אופקים – צביונה וחותרה המיוחד, וממנה ספגה את עדכיה, כי על כן היתה החטיבה כפרית ונאמנה לערכים שיוקה בגושי התיישבות אלו. ציינו אותה תכונותיו של עובד-האדמה ויושב-הכפר: עקשנות, צמידות למשימה, שורשיות ושקט..."







נח אקשטיין ז"ל



שבועת החטיבה

את ניצבת מולנו שברירית ופגועה,
את נצבת מולנו עצובה וגאה.
קולך, שנשא אל הרוח, רעד,
דמותך בלבנו חצב הוא לעד.
ספרת על בנים שנפלו, והם כה צעירים.
ספרת על סמלים שנוצרו, על עצים, על שירים
על "גולני שלי", על גאוות חטיבה,
על מורשת גבורה, שבדם נכתבה.
אז הישרת מבטך, אם שכולה,
אל עיני לוחמים, עיני העצבה כולה.
בקשת שנמשיך לצעוד בגאון
בדרכי הבנים ובמלא האון.
כן. נצעד ונזכור את כולם, אם שכולה!
לך נשבעת היום החטיבה כולה!

